

Stichting Education4Life

Verslag bezoek aan Cambodja, en Thailand november2018

Anneke Westerhof (voorzitster) en Frans Schuurman (landencoördinator) brachten van 5 november tot en met 6 december 2018 een bezoek aan studenten en contactpersonen in Cambodja en Thailand. Hieronder vindt u hun verslag.

Cambodja

Het doel van dit werkbezoek is om te zien en te horen hoe het gaat met de studenten die we nu één of twee jaar ondersteunen. Allereerst brengen we een bezoek samen met Choun (onze contactpersoon) aan de studenten die hun opleiding volgen aan de Don Bosco school in Kep. We worden hartelijk ontvangen door Father Albeiro die ons eerst over de stand van zaken verteld en ons daarna bij de studenten brengt met wie we verder kunnen praten.

Met ieder van de studenten bezoeken we de lokalen waar ze les krijgen. Omdat het vandaag een introductiedag is voor de nieuwe eerstejaars studenten zien wij hen in de rol als tweedejaars student waarbij zij vertellen over hun ervaringen. In de ruimte waar zij normaal les krijgen zitten nu alle eerstejaars studenten in een kring, een hele grote groep die vragen kunnen stellen aan de tweedejaars. Heel erg leuk om te zien.



We gaan samen met Long Net naar de ruimte waar zij les krijgt in communicatie en media. Zij studeert in september 2019 af en hoopt daarna als designer aan het werk te kunnen, vertelt ze aan Choun tijdens hun persoonlijke gesprekje.

Als we hier hebben rond gekeken gaan we samen met Pov Kat, met wie Choun ook nog even een persoonlijk gesprek heeft, naar de lokalen waar zij de opleiding volgt voor secretaresse. Daar maken we ook kennis met de docenten waar zij les van krijgt. Terloops vragen we natuurlijk even hoe onze studente het doet en volgens de docent die we spreken gaat het erg goed.



Aan Sok Chea vraagt Choun tijdens een persoonlijk gesprek hoe het gaat met z'n opleiding tot elektricien. Hij vertelt dat hij de opleiding erg leuk vindt. Tenslotte gaan wij naar de ruimte waar de introductie plaats vindt van de nieuwe eerstejaars. Daar maken wij kennis met een aantal zeer enthousiaste docenten.



Father Albeiro vertelt dat zij een probleem hebben met de financiële ondersteuning van drie meisjes die uit de provincie Ratanakiri komen, een arme en afgelegen provincie in het noorden van Cambodja. Zij hadden vorig jaar ondersteuning van een buitenlandse vrouw maar die kan het niet langer betalen. Father Albeiro vraagt of wij de ondersteuning zouden willen overnemen omdat de meisjes anders hun opleiding niet af kunnen maken of met een grote schuld blijven zitten.



Wij ontmoeten de drie meisjes die we nog voor één jaar gaan ondersteunen. Sa Rady en Nop Khoup doen de opleiding 'hospitality' (gastvrouw) en Pouy Pyub doet de opleiding voor 'office administration'. Choun spreekt de meisjes nog even persoonlijk. Het is erg fijn voor ze dat ze nu de zekerheid hebben dat ze hun opleiding kunnen voortzetten en afronden.

Onze ontmoetingen met de studenten zitten erop, we nemen afscheid van Father Albeiro en onze zes studenten. We krijgen de uitnodiging om in september 2019 de diploma-uitreiking van de studenten te komen bijwonen. We besluiten hierover na te denken; omdat in totaal zes studenten hun diploma krijgen – als ze allemaal slagen - is het een overweging waard.

De volgende dag gaan we, samen met Choun, Phanny en Pharith bezoeken. Phanny is begonnen met haar eerste jaar van de opleiding 'accountancy' die drie jaar duurt. Zij wilde graag de opleiding voor onderwijzer doen, maar is daar jammer genoeg niet voor aangenomen. Zij is blij dat ze nu deze opleiding kan gaan doen.



Na ons bezoek aan Phanny gaan we nu door naar Pharith. Hij is sinds een paar weken begonnen als onderwijzer en staat nu voor de klas. We bezoeken hem op de school waar hij les geeft, heel ver weg op het platteland Chey Ta Svay. Na een lange reis en wat navragen komen we op de plaats van bestemming aan. Dit wordt wel een bezoek met een staartje. Als we aankomen staat Pharith voor de klas. Het is mooi om dat zo te zien: een klas met ongeveer 40 kinderen die allemaal stil zitten en



heel goed luisteren. Als we aankomen zien we dat het een school is met 2 klaslokalen. Verderop is nog een dorps huis waar ook les wordt gegeven. De school heeft 190 kinderen die bij toerbeurt les krijgen omdat er te weinig lokalen zijn. In plaats van twee lokalen zouden er zes moeten. Dan zouden alle kinderen de hele dag naar school kunnen in plaats van klas 1 tot en met 3 in de ochtend en 4 tot en met 6 in de middag. De vraag aan ons is of wij kunnen helpen er vier lokalen bij te bouwen en dat is een fikse uitdaging. Hoewel het niet het doel van onze stichting is, gaat het wel om onderwijs, dus besluiten we de vraag serieus mee te nemen. We gaan het verder uitzoeken en kijken wat we kunnen doen om aan het verzoek tegemoet te komen.



Onze dagen in Kampot zitten er op, we hebben hier veel gezien en gedaan. Het was fijn om dit samen met Choun te kunnen doen. Tussen alle bedrijven door hebben we ook nog het ziekenhuis in Kampong Trach bezocht waar Anneke heeft gewerkt en waar ze veel oude bekenden ontmoette. We hebben een heel fijne tijd gehad en we gaan nu door naar Phnom Penh waar we de volgende studenten en contactpersonen gaan ontmoeten.

We hebben een paar dagen in Phnom Penh om onze contactpersonen en studenten te ontmoeten. In Phnom Penh werken we samen met de lokale organisatie SCCO (Stellar Child Care Organization) waar Mai Niev en Meng Srey onze contactpersonen zijn.

Om 6.50 uur belt Meng Srey mij met de mededeling dat hij al staat te wachten voor het guesthouse waar wij overnachten. Dat is wel even wat vroeger om 8.00 uur wat we hadden afgesproken. Gelukkig hadden we alles klaar staan en zijn we binnen 15 minuten klaar voor verterk.

Samen met Meng Srey gaan we richting Andong, het gebied waar we onze studenten zullen gaan ontmoeten, wat ongeveer een uur rijden vanaf Phnom Penh is.



Na ongeveer 45 minuten rijden komen we aan bij de eerste van onze nieuwe studenten: Chorn Chamroen. Hij komt uit de provincie Prey Veng en woont samen met zijn moeder bij zijn broer in huis. Hij wil graag kok worden. Om ook nog wat te kunnen verdienen werkt hij als ober maar of dat nog gaat lukken tijdens zijn opleiding weet hij niet. Hij wil het wel graag om daarmee ook nog wat voor zijn familie te kunnen doen. De opleiding voor kok die hij gaat volgen is aan het National Polytechnic Institute of Cambodia.

Vervolgens rijden wij verder en zien Mai al langs de kant van de weg staan. Hij wijst ons hoe wij verder moeten om de volgende studenten te ontmoeten. Het is de bedoeling dat we alle studenten in hun thussituatie ontmoeten en ook kennis kunnen maken met hun familie voor zover die aanwezig is.

Vorn Van Hean woont bij zijn tante sinds zijn ouders zijn overleden. Om wat te verdienen werkt hij in de beveiliging, maar als hij straks met zijn opleiding gaat beginnen zal dat niet meer kunnen, verwacht hij. Hij gaat de tweejarige opleiding voor 'engineer' doen aan het Preah Kossamak Polytechnic Institute van Phnom Penh.



Ly Da woont samen met zijn ouders en drie broers en zussen. Zijn vader heeft een brommer-taxi en zijn moeder is schoonmaakster. Zij hebben niet voldoende inkomen om de opleiding van Ly Da te betalen. Hij gaat de tweejarige opleiding voor elektricien volgen. Daarnaast werkt hij in de beveiliging maar ook hij verwacht dat dat niet meer kan als hij straks met de opleiding is begonnen aan het Preah Kossamak Polytechnic Institute van Phnom Penh.

Men Srey Pheak woont samen met haar moeder en haar zuster. Haar vader is een paar jaar geleden overleden. Zij wil graag lerares Engels worden. De opleiding tot lerares Engels duurt twee jaar en kan worden gevolgd aan het National Polytechnic Institute of Cambodia.



Thach Chanthy hebben we niet thuis kunnen bezoeken omdat de weg te slecht was. Hij woont samen met zijn broer. In totaal heeft hij zeven broers en zussen. Ook hij werkt in de beveiliging om wat geld te verdienen. Hij gaat net als Vorn Van Hean de tweejarige opleiding voor engineer doen aan het Preah Kossamak Polytechnic Institute van Phnom Penh.

Vervolgens ontmoeten we Lun Tola en Noun Dara die nu beiden met hun tweede jaar gaan beginnen voor automonteur. Zij vinden de opleiding best moeilijk en hadden niet verwacht dat ze het zo leuk zouden vinden. Zij hopen in de toekomst een eigen garage te kunnen beginnen.



Tot slot bezoeken we nog het Preah Kossamak Polytechnic Institute



Dan zetten we onze reis voort naar Thailand. Daar hebben we nog twee ontmoetingen, de eerste met Kathleen de Maso en de volgende met Ron.

Kathleen ontmoeten we op ons vaste ontmoetingspunt en het is fijn haar weer te zien. Twee van de kinderen in haar tehuis willen een vakopleiding gaan doen en daar vraagt ze financiële ondersteuning voor. Peter wil een opleiding voor computers doen en Aom wil hotelmanagement gaan doen, beiden aan de Lanna vocational school. De opleiding start in mei 2019 en duurt drie jaar. We houden hierover contact.



Ook Ron ontmoeten we op de vaste ontmoetingsplaats. Hij weet wat onze stichting doet, maar heeft op dit moment geen studenten die voor ondersteuning in aanmerking komen. Hij weet ons en de stichting te vinden.

Den Haag 23-12-2018